

Zondag 31 januari

Vogeltelzondag.

Uitsluitend voedertafel, geen gezamenlijke observatie nav Corona-maatregelen.

In Hof ter Saksen staat sinds december een voedertafel opgesteld in de buurt van de oranjerie. Je leest er tips en trics over het voederen van tuinvogels en wie weet ontdek jij toevallige een mooie tuinvogel.

Vandaag geen natuurgidsen om deskundige uitleg te geven rond het uitbundige vogelleven aan de voederplaats. Net zoals bij vorige edities verwachten wij volgende soorten op en in de omgeving van de voederplaats : grote bonte specht, groene specht, roodborst, boomklever, boomkruiper, winterkoning, koolmees, pimpelmees, kuifmees, houtduif, waterhoen, merel, zwarte mees, zwarte kraai, vink, groenling, kauw, gaai, ekster en olijke eekhoorns met hun acrobatische kunstjes.

Woensdag 17 februari, 20 uur – 21.30 uur

Engelse tuinen doorheen de eeuwen, deel 1: van de Romeinen tot de Engelse landschapstuin

De spreker doorloopt op een drafje de geschiedenis van de Engelse tuinkunst en hoe die onze huidige tuinen en landschappen beïnvloedde. Hij geeft meteen een aantal tips om zelf eens een reisje te plannen en je onder te dompelen in al dat tuingenot, maar misschien nog wel enkele maanden wachten.

De Engelse tuinkunst heeft al heel wat wendingen genomen. Waren de Engelsen in het begin eerder volgers van wat er op het Continent gebeurde, vanaf de achttiende eeuw namen ze het voortouw. De trend die toen ontstond om natuurlijke landschappen aan te leggen, lag aan de grondslag van de Romantiek. Namen als William Kent, Lancelot 'Capability' Brown en Humphrey Repton klinken als klokken. En landschappen als Rousham, Stowe, Blenheim en Woburn Abbey ook, om het Stourhead van een paar generaties Hoare niet te vergeten.

Organisatie: Hortus ter Saksen vzw i.s.m. Natuurpunt Waasland

Voordracht: Dirk De Roose, ooit docent aan de KU Leuven in Geel

Zoomsessie of life in Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef 2, 9120 Beveren (= hoevegebouw), afh. van de lopende coronamaatregelen.

Inschrijven noodzakelijk: info@hortus-ter-saksen.be

Kostprijs: € 5

Woensdag 24 februari, 20 uur – 21.30 uur

Engelse tuinen doorheen de eeuwen, deel 2: 19^{de} tot 21^{ste} eeuw

De spreker doorloopt op een drafje de geschiedenis van de Engelse tuinkunst en hoe die onze huidige tuinen en landschappen beïnvloedde. Hij geeft meteen een aantal tips om zelf eens een reisje te plannen en je onder te dompelen in al dat tuingenot.

In de eerste helft van de 19^{de} eeuw werd het in Albion wat braver en kleinburgerlijker. Bijna uit het niets verscheen in 1870 *The Wild Garden* van William Robinson en onder zijn impuls kreeg de tuin terug een natuurlijker uitzicht, weliswaar niet vergelijkbaar met wat we nu een wilde tuin zouden

noemen. Hij ging samenwerken met Gertrude Jekyll, een pittige dame, die hem zelfs nog zou overtreffen, zeker nadat zij ging samenwerken met sir Edwin Luytens. Parallel gingen vanaf het begin van de 19^{de} eeuw (steen)rijke Engelsen grote collectietuinen aanleggen en daarvoor ze zonden *plant hunters* uit naar alle hoeken van de wereld. Tijdens de industriële revolutie volgden bovendien allerlei ontwikkelingen elkaar snel op, die mee bepalen hoe onze moderne tuinen er uitzien.

De 20^{ste} eeuw bracht, vooral naar het einde toe, een aantal zeer interessante nieuwe tuinen voort, die een aanzet konden vormen voor onze benadering van het parklandschap in de 21^{ste} eeuw.

Organisatie: Hortus ter Saksen vzw i.s.m. Natuurpunt Waasland

Voordracht: Dirk De Roose, ooit docent aan de KU Leuven in Geel

Zoomsessie of life in Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef 2, 9120 Beveren (= hoevegebouw), afh. van de lopende coronamaatregelen.

Inschrijven noodzakelijk: info@hortus-ter-saksen.be

Kostprijs: € 5

15 maart tem 17 oktober 2021

Expo²: Een tuin uit de tijd van VIJD

Expo 1: Flora van het Lam Gods

In de Sint-Baafskathedraal in Gent, moeten de Vijdkapel en het Lam Gods de wereld eraan herinneren hoe belangrijk en godsvruchtig de familie Vijd wel was. Het Van Eyck-jaar 2020 zette een jaar lang de Gentse broers Van Eyck en hun wereldberoemde De Aanbidding van het Lam Gods in de picture. In Beveren wordt 2020 -2021 rondgemaakt met VIJD AWA! Joos Vijd, zoon van de baljuw van Beveren, gaf immers de gebroeders Van Eyck opdracht tot het schilderen van het wereldberoemde altaarstuk.

De tuin op het Lam Gods biedt een grote verscheidenheid aan planten, maar is bovenal een tuin vol symboliek. Het hemelse paradijs wordt bevolkt door tal van immergroene planten die symbool staan voor de onsterfelijkheid, door lentebloeiërs die de continue vernieuwing en de heropstanding symboliseren en door een reeks van geneeskrachtige planten die kunnen opgevat worden als een zinnebeeld voor de helende kracht van het geloof. In Hof ter Saksen ontdek je welke planten deel uitmaken van zo'n paradijselijke middeleeuwse tuin vol symboliek.

Expo 2: Herbarijs

In Beveren bedacht Jan Vijd, neef van Joos Vijd, het Wilhelmietenklooster dat als godshuis was opgericht uit de erfenis van Joos Vijd en Elisabeth Borluut. Gedurende een jaar moesten monniken iedere dag een mis opdragen voor het zielenheil van Jan. Als de Wilhelmietenmonniken zich van deze belangrijke taak kweten, werd hen een bijzonder manuscript geschonken: de verzamelde kruidenkennis van Jan Yperman of Herbarijs (1351). Deze vertelt in Oud-Nederlands over kwalen en welk kruid er tegen gewassen was. Wou Jan Vijd de Wilhelmieten een leerboek schenken als hulpmiddel bij de opvang en verzorging van pelgrims en tijdelijke passanten?

Hoe het ook moge zijn, in Hof ter Saksen maak je kennis met de kruiden uit dit Herbarijs en hun geneeskracht in de Middeleeuwen.

Dinsdag 20 april, 20 uur – 21.30 uur

Italiaanse tuinen uit de streek van Lazio.

Wanneer we denken aan landen waar we mooie tuinen kunnen bezoeken dan gaat onze aandacht meestal spontaan naar landen zoals Engeland, Schotland of Frankrijk. Italië associëren we dan niet direct met een grote tuincultuur. Eigenlijk ten onrechte, want in Italië en de Italiaanse tuinkunst ligt de oorsprong en de basis van waaruit veel Europese tuintrends en tuinstijlen zijn voort gekomen.

De sterkte en de aantrekkingskracht van Italiaanse tuinen zit hem in de oudheid, het historisch karakter en het cultuurhistorisch belang van veel van de tuinen.

Sommige tuinen zijn ouder dan 500 jaar en gaan terug tot de Renaissance periode, waarin de architectuur, cultuur en (tuin)kunst gold als toppunt van beschaving.

In veel van de historische tuinen treffen we veel symmetrie, snoeivormen, beeldhouwwerken en meestal nog een prachtige villa aan.

Villa Lante in Bagnaia, Parco dei Mostri in Bomarzo, Palazzo Farnese in Caprarola, Castello Ruspoli in Viagnello, Villa Aldobrandini in Francati en Villa d'Este in Frascati zijn daar voorbeelden van. Ook de prachtige tuinen van de pauselijke residentie in Castel Gandolfo komen aan bod.

Een uitzondering op al dit klassieke geweld is Giardino di Ninfa in Cisterna di Latina, een schitterende watertuin en voor sommigen de mooiste en meest romantische tuin ter wereld.

Organisatie: Hortus ter Saksen vzw

Voordracht: François Seghers, plantentuingids

Zoomsessie of life in Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef 2, 9120 Beveren (= hoevegebouw), afh. van de lopende coronamaatregelen.

Inschrijven noodzakelijk: info@hortus-ter-saksen.be

Deelname: € 5

Zondag 2 mei

Plantenruilbeurs: gaat niet door.

Het arboretum Hof ter Saksen besliste samen met het gemeentebestuur Beveren reeds in januari om de plantenruilbeurs van 2021 niet te laten doorgaan. De vooruitzichten voor evenementen zijn bijzonder twijfelachtig ondanks de positieve berichten over uitgebreide vaccinatiemogelijkheden.

Zowel arboretum Hof ter Saksen als de talrijke standhouders met gepassioneerde plantenliefhebbers kunnen hun kweek- en zaaiprogramma voor beursplanten een jaartje uitstellen.

Donderdag 13 tot zondag 16 mei.

Tuinenreis Normandië II: gaat niet door

De uitgestelde tuinenreis 2020 werd verplaatst naar het hemelvaartweekend 2021. Samen met de touroperator 't Soete Waeslant en het hotel Le Pré Saint-Germain verkiezen we opnieuw om de reis niet te laten doorgaan. De vaccinaties zullen volop aan de gang zijn, maar niet helemaal afgerond. Een groepsreis is dus niet vanzelfsprekend. Als alles veilig is, stellen we opnieuw een datum en programma Normandië II voor. Alle ingeschrevenen zullen als eerste opnieuw kunnen inschrijven !

Samen uitkijkend naar Abbaye et jardins de Valloires, Jardins de Castillon-Plantbessin, Arboretum d'Harcourt, Le jardin plume,....

Organisatie : Hortus ter Saksen vzw ism 't Soete Waeslant

Reisbegeleiders : François Seghers en Christa Maes

Info : coisseghers@gmail.com

Donderdag 20 mei, 20 uur – 21.30 uur

Zen-lopen, een kennismaking met enkele Aziatische planten in Hof ter Saksen

In China is thee drinken meer dan een kopje thee tot zich nemen. Het is een ogenblik van nadenken over de dingen des leven. Het is het Zen-leven, de unieke Chinese filosofie die tot het hart spreekt. Let op de seizoenen die veranderen van kleur. We maken kennis met schitterende Chinese planten in Hof ter Saksen en met enkele verrassende namen zoals rozijnenboom, boksboom, bijenboom en zakdoekjesboom.

Ervaar wat een Zenmeester beweert: 'Elke dag is een goede dag'.

Organisatie: Hortus ter Saksen vzw

Voordracht: Christa Maes, deskundige Hof ter Saksen

Zoomsessie of life incl. wandeling in Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef 2, 9120 Beveren (= hoevegebouw), afh. van de lopende coronamaatregelen.

Inschrijven noodzakelijk: info@hortus-ter-saksen.be

Deelname: € 5

Woensdag 9 juni 2021, 19.30 – 22 uur

Natuurlijke poetsproducten, een demonstratieles

Maak voortaan zelf je poetsproducten. Je bespaart niet alleen op een hoop verpakkingsmateriaal; ze zijn ook goedkoop, effectief en milieuvriendelijk. Je krijgt informatie over de traditionele poetsproducten en hun nadelen. Daarna maak je kennis met de ingrediënten en de mogelijkheden. Mieke toont hoe je in een mum van tijd een allesreiniger, schuurcrème, luchtverfrisser, wc-reiniger en afwasmiddel maakt. Heel eenvoudig. Je krijgt enkele stalen mee om uit te testen. Als bonus ontvang je de recepten zodat je thuis verder kan experimenteren.

Organisatie: Vormingplus Waas-en Dender ism gemeente Beveren en Hortus ter Saksen vzw

Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef 2, 9120 Beveren (= hoevegebouw)

Begeleiding: Mieke Vanderhaeghen, herboriste, kruidenteelster en -verwerkster

Inschrijven voor 30/5 op het telnr. 03 775 44 84 van Vormingplus Waas-en-Dender of via

www.vormingplus.be/waas-en-dender

Deelname: € 9 of € 4,5 met korting

Zondag 16 mei tot zondag 5 juni, open op woensdag- en zondagnamiddag van 13.30 – 17 uur

Expo 3: Herbaria /Joos Vijd en de Vijds

Zaterdag 12 juni tem 10 oktober 2021, dagelijks van 10 – 20 uur

Beeldig Hof ter Saksen 16: Zweefkracht en zwaartevlucht

Curator Edith Ronse

Zaterdag 18 september, 8 – 17 uur

Persmobiel, parking Hof ter Saksen

Zondag 19 september, 14 – 17 uur

Oogstfeest – appelbabbel

**Hortus ter Saksen vzw ism Ferm Beveren, Nationale boomgaardenstichting vzw,
Wase Imkersbond en Velt**