

Beste,

Vorige maand juni en de zomer zou beginnen viel er in ieders brievenbus een folder van een tuinbedrijf. Vooraleer deze ongevraagde publiciteit in de papierdoos te doen toch even in gekeken. Je gelooft het niet maar het is waar: allerlei middeltjes worden verkocht tegen mieren, tegen mollen, tegen wespen... Deze laatste worden nog het ergst aangepakt onder de rubriek vliegende insecten, wespen en bijen, weg met de wespen! Een wesperval voor alle 21 soorten wespen, hoornaars en horzels. Ik wist niet dat er maar 21 soorten wespen waren en tot nader order is de horzel een vlieg! Als je over soorten wespen begint kom je met een getal 100 nog niet in de buurt! Tot zover het irritante nieuws.

Dan nu het heuglijke nieuws: er zit een wespkenkolonie in mijn tuinberging met hun ingang op enkele centimeters van onze achterdeur. Vorig jaar probeerden ze het al aan onze voordeur, maar door de wind is het kleine nestje op de grond gevlogen. Nu zit er al een kanjer van een voetbal in onze tuinberging. (Zie foto's) Soms vliegt er wel eens een wesp tegen me aan, maar die zegt dan: 'excuseer, ik had je niet gezien' en vliegt de nestingang in; te druk bezig met bouwen, geen tijd om te steken als ze dat al zou doen. Wat moet daar van komen? Zit ik nu voorgoed met wespen? Helemaal niet: als het kouder wordt sterft de kolonie uit. Het volk heeft dan reeds lang haar nieuwe koninginnen uitgezonden om alleen te overwinteren en volgend jaar opnieuw te starten. En ik erf een mooie papieren lampion die de verbazing en liefde voor de natuur zal opwekken van mijn kleinkinderen.

Wat hier moet gezegd worden is: wespen hebben helemaal geen belangstelling voor mensen. Ze verdedigen zich enkel als ze worden aangevallen en dan gaat de eerste agressie uit van de mens. Want waarmee zijn wespen bezig? In het voorjaar bouwen ze hun nest dat bestaat uit houtvezels die vermengd met speeksel een soort papier vormen. Dat laatste is dus niet uitgevonden door de mens. Vervolgens gaan ze op zoek naar eiwitten om hun larven mee te voeden, dus vangen ze andere insecten. In ruil krijgen ze van hun larven zoetstof waarmee ze zichzelf in leven houden. Als in het najaar er geen larven meer te voeden zijn schakelen de volwassen wespen over op zoetstoffen uit fruit. Dus waar zitten de raakvlakken van hun gedrag met het onze: bij de barbecue en bij de zoete frisdranken: vlees en zoet. Het volstaat om beide zaken af te dekken en zeker niet te slaan.

Wat valt er verder nog te zeggen: over de biologie van de wespen kan je een boekenkast vullen. Maar wat er in een column nog spits en uitdagend thuishoort is dit: Wat verwaardigen wij ons als mensen om insecten dood te slaan! Zij zijn hier al 300 miljoen jaar aanwezig en hebben alle geologische evoluties overleefd; en wij: amper 10.000 jaar loopt er zoiets rond als een Homo sapiens. Dus enige eerbied is wel gepast. En wie niet horen wil moet voelen: zoek maar eens op hoe farao Menes van Egypte 3000 jaar voor onze tijdrekening aan zijn einde kwam.

Toch nog lieve groeten,

Simon



